

“Mijn zoon is geschorst op school maar wil niet dat zijn grootouders dit weten”



WEEK VAN DE
16-23 mei
OPVOEDING

 **opvoedingslijn.be**



“Beste Opvoedingslijn,

Mijn zoon van 14 is geschorst op school. We zijn op zoek naar een nieuwe school. Hij is nu al 3 maanden thuis omdat we geen plaats vinden op een school die zijn richting aanbiedt.

Hij vroeg om niets te zeggen tegen mijn ouders, maar zij zijn altijd mijn steun en toeverlaat geweest...

Ik vind dit een hele moeilijke situatie, maar daardoor kan ik nu niet op hen steunen. Hoe pak ik dit best aan?”



Beste,

Dat klinkt als een situatie die voor stress kan zorgen. Je zoon die al 3 maanden thuis is, voorlopig geen zicht op een nieuwe school en jij die het allemaal moet dragen zonder dat je dit kan ventileren bij je ouders.



Je zoon vraagt je om niets aan hen te vertellen. Daar heeft hij wellicht zijn redenen voor.

Kan je met hem praten over zijn vraag om niets te vertellen? Misschien schaamt hij zich? Of is hij bang dat zijn grootouders teleurgesteld of boos zullen zijn? Misschien is hij ook bang voor de gevolgen van de schorsing en probeert hij die angst weg te duwen door er met zo weinig mensen over te praten?

Als je weet wat er achter zijn vraag zit, dan helpt je dat misschien om samen met hem een ander pad te kiezen.

Ingaan op zijn vraag en de problemen verzwijgen tegen je familie heeft verschillende gevolgen.

Jongeren schermen soms met hun privacy als ze vragen om dingen geheim te houden. Toch zijn er situaties waarbij andere zaken primeren. Zolang jullie het geheim bewaren, kan jij niet steunen op je netwerk net nu jullie het moeilijk hebben. Je netwerk kan niet meedenken over oplossingen. Bovendien kunnen je ouders je zoon ook niet steunen in deze moeilijke periode, in het zoeken naar herstel en naar andere keuzes maken om schorsing in de toekomst te vermijden.

Je zoon blijft in een lastig parket zitten waarbij hij niet open en eerlijk kan zijn tegen zijn familie over wat hij meemaakt.



Uiteraard zal het moeilijk zijn voor je zoon als jullie nu vertellen wat er gebeurd is. Zeker omdat jullie al een hele tijd met het geheim rondlopen. Als jullie toch kiezen voor openheid, dan kan je zoon nadien misschien merken dat dit ook positieve kanten heeft. Hij kan steun voelen uit de familie, hij kan merken dat ze hem nog steeds graag zien en ze hem misschien willen helpen om het anders aan te pakken in de toekomst.

Dit kan een kans zijn voor hem om te ontdekken dat je kan leren uit je fouten, dat je fouten kan herstellen en dat fouten niet hoeven te zorgen voor een breuk met familie of andere mensen.



Ook als je het gesprek aangaat met je zoon om het geheim te doorbreken en hij blijft dit weigeren, kan jij beslissen om dat toch te doen zodat jij de nodige steun kan krijgen van je familie. In dat geval is het wel belangrijk dat je hem dit op voorhand vertelt dat je dit gaat doen. Dit zorgt ervoor dat je betrouwbaar en voorspelbaar blijft voor hem.

De Opvoedingslijn