

Plezier in opvoeden

In 2026 staat De Week van de Opvoeding in het teken van *Plezier in opvoeden*. Opvoeden is teamwork: samen lachen, leren, spelen en genieten van elkaars gezelschap. door fijne momenten te delen en écht verbinding te maken, groeit de band tussen iedereen die mee opvoedt.

Dit boekje helpt je als gezin om die mooie momenten vast te houden en het plezier in opvoeden extra in de verf te zetten.

Gebruik dit boekje om de kleine gelukjes in jullie gezinsleven vast te leggen, zodat ze niet verdwijnen in de drukte van elke dag. Samen terugbladeren en herinneringen herbeleven verstrekt jullie band én geluksgevoel.

Noteer, plak, teken of schrijf alles wat voor jullie waardevol is.

Geef het boekje kleur, versier het, niet verschillende boekjes samen en bind ze met een lintje tot jullie eigen vrolijke verzameling. Maak er vooral iets van dat helemaal bij jullie past.



1. Vouw het A3-blad in 8 vakjes volgens de stippellijnen.



2. vouw het blad tot aan A4 en knip op de vouw tot het midden.



3. Vouw het blad met de tekeningen naar boven tot een ster.



4. Vouw het dicht met de titel 'De kleine gelukjes van' aan de voorkant.



Fijne plekken die we samen ontdekten



Ontmoetingen die bijzonder waren



Dit heeft ons echt ontroerd



Momenten die ons deden lachen



Momentjes die ons blij maken



DE KLEINE gelukjes VAN

Je naam:

Teken hier je gezin



Uitspraken die we nooit zullen vergeten



Momenten waarop we groeiden of iets nieuws leerden

